

Zefiro Torna & Frank Vaganée Trio

6 april 1327. In een kerkje bij Avignon deed een blik op een vrouw, genaamd Laura de Noves een blijvende passie ontstaan bij de renaissance dichter Francesco Petrarca. Zijn rime sparse of uitgestrooide verzen krijgen vorm in 366 sonnetten later de Canzoniere genoemd. Dit songbook staat vol met platonische liefdesbetuigingen en cryptische verwijzingen naar zijn onbereikbare schone. Maar daarnaast handelen de gedichten ook over algemene maatschappelijke of politieke thema's. Zo werd Het Liedboek meer dan een kroniek van Petrarca's liefdesleven. De sonnetten vormen al eeuwenlang een inspiratiebron van talrijke dichters en werden op muziek gezet door magistrale componisten als de Machaut, De Monte, Lassus, Monteverdi, Schubert en Liszt. Zefiro Torna en het Frank Vaganée Trio trekken de tijdslijn door en bewerken deze canzones, ballades en liederen én schrijven nieuwe songs op Petrarca's onsterfelijke verzen.

Een coproductie van Cultuurcentrum Mechelen en Stad Mechelen

Frank Vaganée Trio

Saxofoon, compositie en arrangement:

Frank Vaganée

Contrabas:

Jos Machtels

Drums & percussie:

Lionel Beuvens

Zefiro Torna

Zang:

Annelies Van Gramberen

Nyckelharpa:

Didier François

Theorbe, luit & zang:

Jurgen De bruyn

Lees meer

- Klassiek
- Muziek

- do 30/09/2021 om 20:15

- Sint-Pieter-en-Paulkerk
- Keizerstraat 1
- 2800 Mechelen

- €15.00 Standaard
- €10.00 -26 jaar
- €3.00 Uitpas met kansentarief



(c) Anna Van Aerschot



Oh Dear

do 29/02/2024 om 20:15



PAST > | ORALE

za 2/03/2024 om 20:15



Remembered for a while

vr 8/03/2024 om 20:15



Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be