

Wannes Cappelle & Nicolas Callot

West-Vlaams is de moedertaal van Wannes Cappelle, frontman en stuwende kracht van Het Zesde Metaal. In zijn songs blijft hij die taal trouw, zonder ermee te koketteren. Hij verstaat de kunst om in eenvoudige woorden de complexe werkelijkheid te bezingen. Vooral met zijn dichterlijke vondsten én ontwapenende eerlijkheid wint hij vele zieltjes. Een nummer als *Ploegsteert* is nu al een onsterfelijke Vlaamse klassieker!

Cappelle komt al geruime tijd over de vloer bij pianist Nicolas Callot, o.a. laureaat van de International Johannes Brahms Competition in Oostenrijk. Die deelde zijn grote liefde voor componist Franz Schubert met zijn West-Vlaamse vriend. Hij vroeg Capelle om enkele van de schitterende Schubert-liederen te vertalen in de plastische en poëtische taal die hem zo eigen is. Het resultaat is een bijzonder mooi en verrassend concert.

WINTERSLAAP in het kader van Zinderende Stilte

Lees meer

- Muziek
- za 15/01/2022 om 20:15
- CCM - Kerk
- Minderbroedersgang 5
- 2800 Mechelen
- €16.00 Standaard
- €12.00 -26 jaar
- €3.00 Uitpas met kansentarif



Ensor Kwartet & Jan Declair

vr 20/05/2022 om 20:15



Stef Bos in Concert

di 24/05/2022 om 20:15



Vinyl Sunday - Blue Flamingo

zo 29/05/2022 om 10:30



Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be