

Planeet Nivanir

7+

DE MAAN

Van waar zijn die?

Kweetnie, maar ze zijn niet van hier.

Het project MENS wordt u voorgesteld.

EINDELJK!

Twee buitenaardse wezens verklaren het vreemde gedrag en de fascinerende gewoontes van de mensheid!

Een kort gedicht over de mens:

Ze hebben 10 vingers en 10 tenen.

Een mond vol tanden en zoute tranen (als ze wenen).

Ze bestaan uit water, bloed, bot en genen.

Je hebt er lieve en gemene.

Ze lopen op twee benen.

En ik denk dat ze het menen.

Hier zijn ze dan:

De mensenen.

Greet Jacobs en Femke Stallaert, stilaan anciens in het dramatische gezelschap van DE MAAN (*Raya, Kleine Rode Eva, Bonte Nacht, Uilskuiken en Takkeling*), kruipen in de huid van twee buitenaardse wezens, maar willen het eigenlijk gewoon over de mens hebben.

De absurditeit en de schoonheid van de mens ontleed voor iedereen vanaf 7 jaar.

Concept en tekst: Femke Stallaert en Greet Jacobs | Spel: Femke Stallaert en Greet Jacobs/Nathalie Goossens | Figuren: Paul Contryn, Katinka Heremans | Kostuums: Jot Fau | Decorontwerp: Stéphane Vloebergh | Lichtontwerp en techniek: Dominique Defossez | Eindregie: Filip Bilsen | Artistiek advies: Stef De Paepe | Productie: beeldsmederij DE MAAN

PLANEET NIVANIR trailer from DE MAAN on Vimeo.

Lees meer

- ma 1/03/2021 om 10:00
 - ma 1/03/2021 om 13:30
 - do 20/05/2021 om 10:00
 - do 20/05/2021 om 13:30
-
- DE MAAN - Rode Zaal
 - Minderbroedersgang 3
 - 2800 Mechelen
-
- €10.006de leerjaar
 - €10.005de leerjaar
 - €10.004de leerjaar
 - €10.003de leerjaar
 - €10.002de leerjaar
 - €5.006de leerjaar
 - €5.005de leerjaar
 - €5.004de leerjaar
 - €5.003de leerjaar
 - €5.002de leerjaar



(c) Diego Franssens

CM cultuurcentrum
mechelen

Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be