

Le Pavillon De Musique

Leve Haendel!

Strijkers, orgel en sopraan brengen een eerbetoon aan één van de grootste componisten.

Georg Friedrich Haendel was een veelzijdig componist. Als jonge knaap veroverde hij de Italiaanse muzikale scene met zijn prachtige opera's. Verschillende aria's hieruit zijn uitgegroeid tot klassieke evergreens. Later maakte Haendel furore in Engeland waar hij het oratorium voorgoed een vorm gaf. De Messiah kennen we allemaal; minder gekend, maar zeker even prachtig is zijn oratorium *Il trionfo del tempo e del disinganno* waarin het orgel een mooie rol heeft.

Haendel's orgelconcerti werden vaak uitgevoerd op momenten die nu niet meer gebruikelijk zijn, zoals tijdens de pauze van een opera. Om die traditie eer aan te doen wordt in dit concert een vrolijk en virtuoos orgelconcerto als intermezzo gebracht tussen aria's voor sopraan en strijkers uit zijn beroemdste opera's.

Het orgel en de sopraan, de eregasten in dit programma, soleren nog in Haendel's *Salve Regina*.

18.10.2024: Le Pavillon de Musique - Niemands noten

24.05.2024: Le pavillon de Musique & Barthold Kuijken - Mozart fluitkwartetten

Lees meer

- Klassiek
- Muziek

- zo 15/09/2024 om 15:00 tot 16:30

- Het Predikheren - Predikherenkerk
- Goswin de Stassartstraat 88
- 2800 Mechelen

- €16.00 Standaard
- €12.00 -26 jaar
- €3.00 Uitpas met kansentarif Mechelen
- €3.00 Uitpas met kansentarif -26 jaar Mechelen



• **Orlando**

vr 13/09/2024 om 19:30



• **Phil Abraham Quartet**

za 14/09/2024 om 19:30



Aurae & The M Collective

zo 15/09/2024 om 11:00



Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be