

Hitler is dead, I repeat, Adolf Hitler is dead

Hitler is dood is majestueus muziektheater dat een vlijmscherp portret van machtsmisbruik schetst. Els Van Steenberghe (Knack) over Hitler is dood in 2009

In 2021 is het 75 jaar geleden dat de Neurenbergse processen hun beslag kregen. Tegen de achtergrond van een stad in puin, pogen vier jonge geallieerde medewerkers een moraal te ontwikkelen voor de toekomst. Tussen de beklagden onderling ontstaan intussen spanningen en meningsverschillen. Want de overlevingsstrategie van de een betekent het doodvonnis voor de ander. Hitler is dood. Maar de bittere erfenis die hij nalaat is enorm.

Naar aanleiding van die 75ste verjaardag, maakt Stijn Devillé een nieuwe encensering van zijn instant klassieker uit 2009. Devillé brak door met dit stuk en Hitler is dood werd meermaals bekroond en vertaald. Twaalf jaar later is het tijd voor een gloednieuwe encensering op basis van een nieuwe dramaturgie, met niet alleen een nieuwe titel, maar ook een nieuwe scenografie en kostuums en ook een grondig vernieuwde cast en crew.

Tekst en regie: Stijn Devillé

Spel: Warre Borgmans, Dirk Buyse, Kris Cuppens, Janne Desmet, Jos Geens, Pieter Genard, Maarten Ketels, Sara Vertongen en Tom Van Bauwel

Muziek: Elko Blijweert, Gerrit Valckenaers en Geert Waegeman

Dramaturgie en research: Els Theunis en Ruth Mariën

Een organisatie van ARSENAAL/LAZARUS

Met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische federale overheid en Gallop Tax shelter

Lees meer

- ARSENAAL/LAZARUS
- Dijlepad Kruidtuin
- 2800 Mechelen

- €16.00 Standaard
- €12.00-26 jaar
- €3.00 Uitpas met kansentarif



(c) Stef Depover



Stan en de Roovers

wo 2/02/2022 om 20:30



KRAPP

vr 11/02/2022 om 20:30



Stefaan Van Brabandt, Frank Focketyn en Sien Eggers

vr 18/02/2022 om 20:15



Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be