

Het eenzame westen

GRYSDE wordt een verhaal over vergrijzen maar niet willen vervagen, over ergens landen maar hopelijk ook aarden, over lokalen versus aangespoelden, over lust versus last voor plaatselijke overheden, over getijden en alle uit- en instromen, alles met de nodige zorg en dus ook over de zorg, en over wie die nog wil bieden en wie die (al) wil aanvaarden...

Theatermakers Het Eenzame Westen schuimt deze keer de kust af, daar waar de vergrijzing zich het hardst laat voelen, op zoek naar persoonlijke getuigenissen rond dit universele thema. Deze vormen de basis voor een traject samen met en door lokalen en aangespoelden, grijsaards en groentjes. Het Westvlaams wordt deze keer uitgebreid met Antwerpse klanken, om zo de vele pensioenmigranten aan onze grijze kust uiteraard ook een stem te geven. Dat alles wordt uiteraard overspoeld met genoeg humor, als zelf voor alweer een harde werkelijkheid.

concept en regie: Tom Ternest

interviews: Lucas Derycke

coauteur: Lara Taveirne

spel: Warre Borgmans, Inge Schaillée, e.a. + verschillende Zeebrugse liefhebbers

kostuums: vzw Batterie; een participatief traject

*Met de enthousiaste medewerking van Zeebrugse gebiedswerkers en vele regionale liefhebbers.*GRYSDE wordt een coproductie met stad Brugge, cultuurcentrum Brugge, vzw De Batterie, Brugge Plus – Uitwijken, Het Laatste Bedrijf en Cronos Invest en kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid en de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid.

Lees meer

- Theater
- za 15/02/2025 om 20:15
- Stadsschouwburg
- Keizerstraat 3
- 2800 Mechelen
- €20.00 Standaard
- €14.00 -26 jaar
- €4.00 Uitpas met kansentarif Mechelen



© Carlo Verfaillie



- **FAUST**

do 10/10/2024 om 20:15



- **Patricia**

do 17/10/2024 om 20:15



dans, dans, dans (een spel in ongeveer tienduizend woorden)

za 2/11/2024 om 15:00



Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be