

Les Champions des Dames

Zefiro Torna brengt een ode aan de vrouw op de grens tussen middeleeuwen en renaissance.

In het liefdesgedicht *Le champion des Dames* dat Martin le Franc midden 15de eeuw voor Filips de Goede schreef, worden de componisten Guillaume Dufay en Gilles Binchois samen afgebeeld. Geïnspireerd op de vernieuwende en eenvoudigere Engelse stijl van John Dunstable breken zij met de complexe ars subtiliorstijl. In de ban van Florentijnse vrouwen, thema's uit de oudheid en het humanisme, schrijven ze oorstrelende pareltjes en muzikale miniaturen die erg in de gading vallen bij het Bourgondische hof. Ze maken de brug van de middeleeuwen naar de vroege renaissance.

Het concert is opgevat als een drieluik: van 'De verheerlijking van de vrouw' – volgens een anonieme dichter idealiter als *blans, blond, tout par mesure* beschreven – over 'Het verlies van een geliefde', o.a. prachtig getoonzet door Binchois in de ballade *Deuil Angoisseus*. En tot slot: *Een nieuwe lente en joye sans fin!*

Met: Lieselot De Wilde (sopraan), Dimos De Beun (clavecymbalum, blokfluiten), Jurgen De Bruyn (luit, zang, artistieke leiding)

Lees meer

- Klassiek
- Muziek

• zo 6/10/2024 om 15:00

- Het Predikheren - Predikherenkerk
- Goswin de Stassartstraat 88
- 2800 Mechelen

- €16.00 Standaard
- €12.00 -26 jaar
- €3.00 Uitpas met kansentarif Mechelen
- €3.00 Uitpas met kansentarif -26 jaar Mechelen



(c) Kurt van der Elst



OPEN! OPEN!

za 21/09/2024 om 20:00



Springsteen 75

do 26/09/2024 om 20:15



Darken the Moon XVI

za 28/09/2024 om 16:30



Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be