

Loslaten

Denken dat ik controle hebt over m'n eigen leven. Willen vasthouden aan zekerheden omdat ik dat geleerd heb. Is alles toeval of heb ik mijn eigen toekomst in handen? Wat denken de mensen over mij en wat denk ik over mezelf? Al deze vragen geven me angsten, angsten die me dwingen de dingen te controleren, maar is het niet beter om de dingen los te laten en te zien wat er dan op je pad komt.

Loslaten is een humoristische voorstelling die mij verplicht de dingen waar ik mee worstel te benoemen. Herkenbare verhalen van en voor mensen die ook met hetzelfde worstelen.

Ik ben 50 jaar en het wordt tijd dat ik de komende 50 jaar de controle stap voor stap laat vieren.

Een organisatie van Live Comedy i.s.m. Cultuurcentrum Mechelen

Lees meer

- Humor
- za 28/01/2023 om 20:15
- Stadsschouwburg
- Keizerstraat 3
- 2800 Mechelen
- €18.00 Standaard
- €16.00 -26 jaar
- €3.50 Uitpas met kansentarieef Mechelen



(c) Ellie Van den Brande



- **Wim Willaert**

do 29/05/2025 om 20:15



- **Soundos**

wo 4/06/2025 om 20:15



Sven De Leijer

wo 24/09/2025 om 20:15



Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be