

LAZARUS en Robbin Rooze

Weinig stoffen hebben zo'n mythische status als bloed: als bron van leven maar ook als symbool van dood en verderf, als drager van onze identiteit, waarmee banden worden gesmeed, groepen gevormd en wat zonder ophouden vergoten wordt voor een hoger doel.

Een vrouw in een complexe relatie met zichzelf. Een man op leeftijd in coma na een bloedklonter. Zij kennen elkaar van haar noch pluim, toch moet zij hem identificeren. Wat is hun band? Terwijl hij langzaam bij bewustzijn komt, probeert zij zich een weg te banen tussen de brokstukken van zijn herinneringen. Tussen dolle wetenschap, vergeten geschiedenis en regelrechte verzinsels tekenen zich gaandeweg de contouren af van de halsbrekende tocht die hij in 1989 aflegde naar deze kant van het IJzeren Gordijn. Geeft zijn verhaal antwoord op haar vragen?

BLOED is theater en film tegelijk over bloed dat kruipt waar het niet gaan kan, de fata morgana van het vrije Westen, het verlangen naar de eeuwige jeugd en hoe we toch steeds weer door de tijd zullen worden ingehaald.

concept, tekst en regie LAZARUS en Robbin Rooze

spel Suzanne Ceulemans, Sofie Declair, Koen De Graeve, Pieter Genard,

Günther Lesage, Ryszard Turbiasz, Joris Van den Brande en Nicole Kecic

beeldregie Robbin Rooze

Lees meer

- ma 27/11/2023 om 13:30
- di 9/01/2024 om 13:30

- theater arsenaal
- Dijlepad Kruidtuin
- 2800 Mechelen

- €7.005 de secundair
- €7.006 de secundair
- €7.007 de secundair



CM cultuurcentrum
mechelen

Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be