

Apocalyps

Henk Rijckaert

Een atoombom. Een overstroming. Een zombieplaag.
Dat de wereld zal vergaan, dat weten we al zeker.
Maar zijn we daar wel op voorbereid?

Welke skills heb jij om het einde van de wereld te overleven?

Kan jij met een tak en een touw een pijl en boog maken om zelf je eten te vangen of een beer te verjagen?

Kan jij met een lege PMD-zak en een strijkplank een tent maken voor minstens 3 personen?

Kan jij een ruimteschip bouwen met niets meer dan een wasmachine, een microgolfoven en die afgedankte laptop van het werk om een kolonie te starten op Mars?

Zijn we klaar voor de apocalyps?

Of gaan we gewoon allemaal samen lachend ten onder?

QUOTE

“De grappigste doe-het-zelver van het land.” — De Standaard

WEBSITE

SOCIAL MEDIA

Facebook:

Instagram:

Twitter:

YouTube:

TikTok:

Spotify:

Lees meer

- Humor
- wo 13/03/2024 om 20:15
- Stadsschouwburg
- Keizerstraat 3
- 2800 Mechelen
- €22.00 Standaard
- €18.00-26 jaar
- €4.50 Uitpas met kansentarium Mechelen



Kommil Foo

do 3/10/2024 om 20:15



Pieter Verelst

wo 13/11/2024 om 20:15



Nuff Said presenteert

wo 20/11/2024 om 20:15



Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be