

## Het Kwartier

Is het niet raar dat je een hond kan 'hebben? Of een kind. Zelfs een idee. Dat je een put in de grond kan boren en het water onder ieders voeten kan wegpompen, om het dan aan diezelfde mensen te verkopen, in plastic flessen met een labeltje op?

Dit is alleman. Al wat ze doen wordt bepaald door de drup. Hoe ze lopen. Hoe ze kuisen. Hoe ze drinken. Iedere dag is hetzelfde. Dag in, dag uit, hetzelfde. Jas aan, jas uit, hetzelfde. Dat is al jaren zo. Want zo deden de grootmoedervoorvaderbeesten het ook. En iedereen is content. Daar zijn ze het over eens. Tot de drup stopt met vallen en alleman dorstig wordt.

Regisseur en tekstschrijver Freek Mariën heeft perfect begrepen wat het verschil maakt tussen amusant en uitmuntend jeugdtheater. In zijn wereld kijken kinderen geamuseerd toe terwijl de drie gekke figuren op het podium op het punt staan om dorstig hun oksels te likken, ... \*\*\*\* - Magali Degrande, Het Nieuwsblad

### Lees meer

- wo 9/10/2024 om 10:00 tot 11:00
- do 10/10/2024 om 10:00 tot 11:00
- do 10/10/2024 om 13:30 tot 14:30

- DE MAAN - Rode Zaal
- Minderbroedersgang 3
- 2800 Mechelen

- €5.003de leerjaar
- €5.004de leerjaar
- €5.005de leerjaar
- €5.006de leerjaar





Minderbroedersgang 5  
2800 Mechelen  
015 29 40 00  
[cultuurcentrum@mechelen.be](mailto:cultuurcentrum@mechelen.be)