



Wat vind jij fijn om te doen  
wanneer de zon schijnt?



Schilderen?



Zonnen?



Fietsen?

Picknicken  
in het park?

Scheur, knip en plak eerst een  
grote zon. En teken dan rond de  
zon wat je leuk vindt om te doen.







Ik zie ze vliegen!

Kijk daar: een slak!

Een spookhuis!

Een dinosaurus!

Welke vormen zie jij in de wolken? Teken ze erbij.





Waar zou je graag eens wandelen?

In de hoge bergen?

Door de jungle?

Of liever in een bloemenweide?

Scheur, knip en plak een landschap. Prik daarna met een satéstokje een wandelpad door je landschap.



Wanneer je plat op je buik  
gaat liggen, lijkt een steen  
wel een kleine berg.

Is jouw berg slaperig?

Verdrietig?

Boos?

Of in een hele  
andere bui?

Ga naar buiten en zoek een steen.  
Teken een gezicht op de steen, leg  
hem op een vel papier en laat zien  
waar jouw berg thuishoort.







A large yellow leaf with a black outline and a red handprint overlaid on it. The handprint is a simple red outline of a hand with fingers spread, positioned over the right side of the leaf. The leaf's veins are drawn in black, and the entire leaf is filled with a light yellow color.

High-five met een blad.

Zoek buiten een blad van een boom, en leg het op een gekleurd papier. Nu kan je makkelijk de vorm natekenen.

Knip/scheur uit. Leg je hand naast je blad en teken de vorm na. Heb je ook de kleine lijntjes al opgemerkt? Teken ze erbij!



Hoera, de natuur is jarig en we vieren feest!

Een gekke snor?



Een zelfgeplooid accordeon?

Feesthoedje?

Confetti?

Slingers?

Strikje?

Zoek oud papier en bouw je eigen papierfeestje.







Het is nacht en je ligt wakker.  
Welke geluiden hoor je?

Welke dieren zijn  
wakker in de nacht?

Hoeveel manen schijnen er?  
Hoeveel sterren fonkelen er?

Misschien zie je zelfs  
een andere planeet?

Leef je uit op een donker vel papier met  
alles wat je aan de nacht doet denken.





De wind kan huilen, wij kunnen dat ook:

tranen van geluk

wenen, jengelen, janken

en zelfs lachen  
en huilen tegelijk.

Teken je ogen en laat ze overstromen tot een kabbelend riviertje, een waterval of een wilde zee.







Op en onder de aarde krioelt  
het van de kleine diertjes.

Weet je welke?

Drup een druppel bister op een vel papier.  
Blaas met een rietje naar de druppel tot  
er gekke vormen ontstaan.

Laat drogen, en verzin wat er onder de boomwortels  
leeft: een ballenbad voor muizen, een slakkencafé,  
een wormenromance?

